

Maasbracht-Beek aMBiance

voor en door de vrouw

Passie voor verhalen

Op donderdag 7 maart om 19.30 uur neemt Frans van de Pas ons op een humoristische wijze mee naar de tijd van vroeger. Door zijn beeldende manier van vertellen, waarbij hij ook allerlei attributen gebruikt, lijkt het alsof we er zelf bij zijn.

Frans zoomt op smeuge wijze in op allerlei gewoontes, gebruiken en anekdotes uit de jaren 50-60. Van het werken op het platteland tot de rol van de kerk met haar gebruiken zoals het rozenhoedje en de biecht. Van de eerste stappen op het pad van de liefde tot het leven van een oude vrijster. Ook speelt hij in op de Peel van vroeger en op de rol van de vrouw in de afgelopen 100 jaar en de weg naar emancipatie. Zijn presentatie, afgewisseld met sfeervolle luisterliedjes en meezingers, brengt vast en zeker een golf van herkenning te weeg en..... er mag gelachen worden. Ook niet-leden zijn welkom tegen een bijdrage van € 3,00.

Locatie: Baekerhoes, Kerkstraat 1, Maasbracht-Beek.



Daarnaast willen we jullie eraan herinneren dat aMBiance op 28 maart om 19.30 uur wederom een **grandioze modeshow** organiseert samen met een bekende modezaak in Maasbracht. De kleding komt uit de nieuwe voorjaarscollectie. Iedereen is welkom! De entree voor niet-leden is € 3,00. Wil je, net als de leden, verzekerd zijn van een zitplaats? Koop de entreekaarten van te voren bij de modezaak (zie affiches), bij Margôt Slangen, Hofstraat 9, Maasbracht-Beek.

Je bent van harte welkom bij aMBiance. Doe je mee?

Wil je lid worden of een keer de sfeer komen proeven? Mail naar info@ambiancemaasbrachtbeek.nl of bel de secretaris Lidy van der Goot-Wilms, 06-27116054. Meer weten over aMBiance? Ga naar de website:

<https://www.ambiancemaasbrachtbeek.nl>